

Ποιος, Τι, Πώς και Γιατί

Ποιος είναι ναρκομανής;

Οι περισσότεροι από εμάς δεν χρειάζεται να σκεφτούμε πολύ αυτήν την ερώτηση. Ξέρουμε! Ολόκληρη η ζωή και η σκέψη μας περιστρέφοταν γύρω από τα ναρκωτικά οποιασδήποτε μορφής – να τα βρούμε, να τα πάρουμε και να επινοήσουμε τρόπους και μεθόδους για να βρούμε περισσότερα. Ζούσαμε για να τα πάρνουμε και τα πάρναμε για να ζούμε. Πολύ απλά, ναρκομανής είναι ο άνθρωπος του οποίου η ζωή ελέγχεται από τα ναρκωτικά. Είμαστε υπό την επιρροή μιας διαρκούς και προοδευτικής αρρώστιας της οποίας το τέλος είναι πάντα το ίδιο: φυλακές, ιδρύματα και θάνατος.

Τι είναι το πρόγραμμα Ναρκομανείς Ανώνυμοι;

Το ΝΑ είναι μία μη κερδοσκοπική αδελφότητα ή κοινωνία ανδρών και γυναικών για τους οποίους τα ναρκωτικά είχαν γίνει κύριο πρόβλημα. Είμαστε ναρκομανείς σε ανάρρωση που συναντίομαστε τακτικά για να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο να παραμείνουμε καθαροί. Είναι ένα πρόγραμμα πλήρους αποχής από όλα τα ναρκωτικά. Υπάρχει μόνο μία προϋπόθεση για να είναι κανείς μέλος, η επιθυμία να σταματήσει να κάνει χρήση. Προτείνουμε να είστε ανοιχτόμυαλοι και να δώσετε στον εαυτό σας μία ευκαιρία. Το πρόγραμμά μας είναι ένα σύνολο αρχών που είναι γραμμένες τόσο απλά ώστε να μπορούμε να τις ακολουθούμε στην καθημερινή μας ζωή. Το πιο σημαντικό είναι ότι έχουν αποτέλεσμα.

Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις στο ΝΑ. Δεν συνδέομαστε με κανέναν άλλο οργανισμό, δεν έχουμε έξοδα εγγραφής ή συνδρομές, εγγυήσεις να υπογράψουμε ή υποσχέσεις να δώσουμε σε κανέναν. Δεν συνδέομαστε με καμία πολιτική, θρησκευτική ή νομική παράταξη και δεν είμαστε ποτέ υπό επιτήρηση. Οποιοσδήποτε μπορεί να συνδεθεί μαζί μας, άσχετα από ηλικία, φυλή, σεξουαλική ταυτότητα, δόγμα, θρησκεία ή έλλειψη θρησκείας.

Δεν μας απασχολεί το τι ή πόσο έπαιρνες ή ποιες ήταν οι διασυνδέσεις σου, τι έχεις κάνει στο

παρελθόν, ποια είναι η οικονομική σου κατάσταση, αλλά μόνο το τι θες να κάνεις για το πρόβλημά σου και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Ο νεοφερμένος είναι το σπουδαιότερο πρόσωπο σε οποιαδήποτε συγκέντρωση, επειδή μπορούμε να διατηρήσουμε αυτό που έχουμε μόνο χαρίζοντάς το. Έχουμε μάθει από την ομαδική μας εμπειρία ότι αυτοί που συνεχίζουν να έρχονται τακτικά στις συγκεντρώσεις μας μένουν καθαροί.

Γιατί είμαστε εδώ;

Πριν έρθουμε στην Αδελφότητα του ΝΑ, δεν μπορούσαμε να διαχειριστούμε την ίδια μας τη ζωή. Δεν μπορούσαμε να ζήσουμε και να απολαύσουμε τη ζωή όπως οι άλλοι άνθρωποι. Έπρεπε να έχουμε κάτι διαφορετικό και νομίζαμε ότι το είχαμε βρει στα ναρκωτικά. Βάζαμε τη χρήση πάνω από την ευημερία των οικογενειών μας, των συζύγων μας και των παιδιών μας. Έπρεπε να έχουμε ναρκωτικά με οποιοδήποτε κόστος. Βλάψαμε πολλούς ανθρώπους αλλά περισσότερο απ' όλους βλάψαμε τον εαυτό μας. Μέσα από την αδυναμία μας να δεχτούμε τις προσωπικές μας ευθύνες, στην ουσία δημιουργούσαμε εμείς οι ίδιοι τα προβλήματά μας. Φαίνεται ότι ήμασταν ανίκανοι να αντιμετωπίσουμε τη ζωή με τους δικούς της όρους.

Οι περισσότεροι από εμάς συνειδητοποιήσαμε ότι κατά τη χρήση μας αυτοκτονούσαμε σιγά – σιγά, αλλά ο εθισμός είναι ένας τόσο πανούργος εχθρός της ζωής, που είχαμε χάσει τη δύναμη να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Πολλοί από εμάς καταλήξαμε στη φυλακή ή αναζητήσαμε βοήθεια στα φάρμακα, στη θρησκεία και στην ψυχιατρική. Καμία από αυτές τις μεθόδους δεν ήταν επαρκής για μας. Η αρρώστια μας πάντα ξαναεμφανίζόταν ή συνέχιζε να προοδεύει μέχρις ότου, απελπισμένοι, αναζητήσαμε βοήθεια ο ένας από τον άλλο στους Ναρκομανείς Ανώνυμους.

Αφότου ήρθαμε στο ΝΑ, συνειδητοποιήσαμε ότι ήμασταν άρρωστοι άνθρωποι. Πάσχουμε από μία αρρώστια για την οποία δεν υπάρχει καμία γνωστή θεραπεία. Ωστόσο, μπορεί σε κάποιο σημείο να σταματήσει η πρόοδος της και τότε η ανάρρωση είναι δυνατή.

Πώς λειτουργεί

Εάν θέλεις αυτό που έχουμε να προσφέρουμε και είσαι πρόθυμος να κάνεις την προσπάθεια να το αποκτήσεις, τότε είσαι έτοιμος να κάνεις ορισμένα βήματα. Αυτές είναι οι αρχές που έκαναν την ανάρρωσή μας δυνατή.

1. Παραδεχτήκαμε ότι είμαστε ανίσχυροι ως προς τον εθισμό μας και ότι η ζωή μας είχε γίνει ακυβέρνητη.
2. Φτάσαμε να πιστεύουμε ότι μία Δύναμη μεγαλύτερη από εμάς θα μπορούσε να μας επαναφέρει στη λογική.
3. Πήραμε την απόφαση να παραδώσουμε τη θέλησή μας και τη ζωή μας στη φροντίδα του Θεού της κατανόησής μας.
4. Κάναμε μία ερευνητική και άφοβη ηθική απογραφή του εαυτού μας.
5. Παραδεχτήκαμε στο Θεό, στον εαυτό μας και σε έναν άλλον άνθρωπο την ακριβή φύση των σφαλμάτων μας.
6. Ήμασταν απόλυτα έτοιμοι να αφήσουμε το Θεό να αφαιρέσει όλα αυτά τα ελαττώματα του χαρακτήρα.
7. Ταπεινά Του ζητήσαμε να αφαιρέσει τις ατέλειες μας.
8. Κάναμε έναν κατάλογο όλων των ανθρώπων που είχαμε βλάψει και γίναμε πρόθυμοι να επανορθώσουμε σε όλους.
9. Κάναμε άμεσες επανορθώσεις σε αυτούς τους ανθρώπους όπου ήταν δυνατόν, εκτός εάν αυτό θα έβλαπτε αυτούς ή άλλους.
10. Συνέχισαμε να κάνουμε προσωπική απογραφή και όταν σφάλμαψαμε το παραδεχτήκαμε αμέσως.
11. Αναζητήσαμε μέσω προσευχής και περισυλλογής να βελτιώσουμε τη συνειδητή επαφή μας με το Θεό της κατανόησής μας, προσευχόμενοι μόνο για τη γνώση της θέλησής Του για μας και τη δύναμη να την εκτελέσουμε.

12. Έχοντας μία πνευματική αφύπνιση σαν αποτέλεσμα αυτών των βημάτων, προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα σε άλλους ναρκομανείς και να εφαρμόσουμε αυτές τις αρχές σε όλες μας τις υποθέσεις.

Αυτό ακούγεται σαν μεγάλη εντολή και δεν μπορούμε να το κάνουμε μονομιάς. Δεν εθιστήκαμε σε μία μέρα, λοιπόν θυμήσου: σιγά – σιγά.

Υπάρχει κάτι, πάνω από οτιδήποτε άλλο, που μπορεί να μας νικήσει στην ανάρρωσή μας. Αυτό είναι μία στάση αδιαφορίας ή μη ανεκτικότητας προς τις πνευματικές μας αρχές. Τρεις από αυτές είναι απαραίτητες: η ειλικρίνεια, το ανοικτό μυαλό και η προθυμία. Με αυτές είμαστε σε καλό δρόμο.

Νοιώθουμε ότι ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε την αρρώστια του εθισμού είναι τελείως ρεαλιστικός, γιατί η θεραπευτική αξία ενός ναρκομανή που βοηθάει έναν άλλο ναρκομανή δεν έχει παράλληλο. Νοιώθουμε ότι ο τρόπος μας είναι πρακτικός, επειδή ένας ναρκομανής μπορεί να καταλάβει και να βοηθήσει καλύτερα έναν άλλο ναρκομανή. Πιστεύουμε ότι ο γρηγορότερο αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας μέσα στην κοινωνία στην καθημερινή μας ζωή, τόσο το γρηγορότερο γινόμαστε αποδεκτά, υπεύθυνα και δημιουργικά μέλη αυτής της κοινωνίας.

Ο μόνος τρόπος για να μην επιστρέψουμε στον ενεργό εθισμό είναι να μην πάρουμε το πρώτο ναρκωτικό. Εάν είσαι σαν κι εμάς, ξέρεις ότι ένα είναι πάρα πολύ και χίλια δεν είναι ποτέ αρκετά. Δίνουμε μεγάλη έμφαση σ' αυτό επειδή ξέρουμε ότι, όταν χρησιμοποιούμε ναρκωτικά σε οποιαδήποτε μορφή ή αντικαθιστούμε το ένα με το άλλο, απελευθερώνουμε τον εθισμό μας πάλι από την αρχή.

Το σκεπτικό ότι το αλκοόλ είναι διαφορετικό από άλλα ναρκωτικά έχει οδηγήσει πάρα πολλούς ναρκομανείς σε υποτροπή. Πριν έρθουμε στο ΝΑ, πολλοί από εμάς διαχωρίζαμε το αλκοόλ, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει η παραμικρή σύγχυση σχετικά με αυτό το θέμα. Το αλκοόλ είναι ναρκωτικό. Είμαστε άνθρωποι με την αρρώστια του εθισμού που πρέπει να απέχουμε από όλα τα ναρκωτικά προκειμένου να αναρρώνουμε.

Οι Δώδεκα Παραδόσεις του NA

Μόνο επαγρυπνώντας διατηρούμε αυτό που έχουμε και όπως η ελευθερία του ατόμου προέρχεται από τα Δώδεκα Βήματα, έτσι και η ελευθερία της ομάδας πηγάζει από τις Παραδόσεις μας.

Όσο οι δεσμοί που μας ενώνουν είναι δυνατότεροι από αυτούς που θα μας χωρίζαν, όλα θα πάνε καλά.

1. Η κοινή μας ευημερία θα έπρεπε να έρχεται πρώτη, η προσωπική ανάρρωση εξαρτάται από την ενότητα του NA.
2. Για το σκοπό της ομάδας μας υπάρχει μόνο μία ύστατη εξουσία, ένας στοργικός Θεός, όπως Αυτός μπορεί να εκφραστεί στη συνείδηση της ομάδας μας. Οι αρχηγοί μας είναι μόνο έμπιστοι υπηρέτες, δεν κυβερνούν.
3. Η μόνη προϋπόθεση για να είναι κανείς μέλος είναι η επιθυμία να σταματήσει να κάνει χρήση.
4. Κάθε ομάδα θα έπρεπε να είναι αυτόνομη εκτός αν πρόκειται για θέματα που επηρεάζουν άλλες ομάδες ή το NA σαν σύνολο.
5. Κάθε ομάδα έχει μόνο έναν πρωταρχικό σκοπό – να μεταφέρει το μήνυμα στο ναρκομανή που ακόμα υποφέρει.
6. Μία ομάδα του NA δε θα έπρεπε ποτέ να υποστηρίξει, χρηματοδοτήσει ή δανείσει το όνομα του NA σε οποιαδήποτε σχετική υπηρεσία ή εξωτερική επιχείρηση, μήπως και προβλήματα χρημάτων, ιδιοκτησίας ή γοήτρου μάς αποσπάσουν από τον πρωταρχικό μας σκοπό.
7. Κάθε ομάδα NA οφείλει να είναι εντελώς αυτοσυντήρητη, αρνούμενη εξωτερικές συνεισφορές.
8. Το 'Ναρκομανείς Ανώνυμοι' θα έπρεπε πάντα να παραμένει μη επαγγελματικό, αλλά τα κέντρα υπηρεσιών μας μπορούν να προσλαμβάνουν ειδικευμένους εργαζόμενους.
9. Το NA, ως έχει, δε θα έπρεπε ποτέ να οργανωθεί, αλλά μπορούμε να δημιουργούμε σώματα υπηρεσιών ή επιτροπές άμεσα υπεύθυνες σε αυτούς που υπηρετούν.

10. Το 'Ναρκομανείς Ανώνυμοι' δεν έχει γνώμη πάνω σε εξωτερικά θέματα, επομένως το όνομα του NA δε θα έπρεπε ποτέ να αναμειχθεί σε δημόσιες αντιπαραθέσεις.
11. Η πολιτική των δημοσίων σχέσεων μας βασίζεται μάλλον στην έλξη παρά στην προώθηση. Χρειάζεται πάντα να διατηρούμε προσωπική ανωνυμία σε επίπεδο τύπου, ραδιοφώνου και ταινιών.
12. Η ανωνυμία είναι το πνευματικό θεμέλιο όλων των παραδόσεών μας, διαρκώς υπενθυμίζοντάς μας να βάζουμε τις αρχές πριν τις προσωπικότητες.

Τα Δώδεκα Βήματα & οι Δώδεκα Παραδόσεις ανατυπώθηκαν και προσαρμόστηκαν με την άδεια του AA World Services, Inc.

Copyright © 2000 by
Narcotics Anonymous World Services, Inc.
Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα

World Service Office
PO Box 9999
Van Nuys, CA 91409 USA
Tel. (818) 773-9999
Fax (818) 700-0700
Website: www.na.org

World Service Office—EUROPE
48 Rue de l'Eté
B-1050 Brussels, Belgium
Tel. +32/2/646-6012
Fax +32/2/649-9239

World Service Office—CANADA
150 Britannia Rd. E. Unit 21
Mississauga, Ontario, L4Z 2A4, Canada
Tel. (905) 507-0100
Fax (905) 507-0101



Μετάφραση βιβλιογραφίας εγκεκριμένη από την αδελφότητα του NA.

Τα 'Narcotics Anonymous',   , και 'The NA Way' είναι σήματα κατατεθέντα του Narcotics Anonymous World Services, Incorporated.



Narcotics Anonymous®
Ναρκομανείς Ανώνυμοι

IP No 1-GR

Ποιος, Τι,
Πώς και Γιατί

Ανατυπωμένο από το Λευκό
Βιβλιαράκι *Narcotics Anonymous*